

Do Zimmermann

Ik woon in een flat in het Ludgeruskwartier. Zelf heb ik geen kinderen. Wel komen er veel kinderen van familie en vrienden bij mij over de vloer. Kinderen mogen best weten dat er ook andere mensen bij mij in de flat wonen. Het is goed dat ze leren om daar rekening mee te houden, bijvoorbeeld niet stampen op de trap. Kinderen horen er ook bij. Die zul je dus af en toe gewoon horen, als ze spelen of als ze meezingen met een liedje. Het is fijn dat we Winkelcentrum Keizerslanden hebben, voor een bakje koffie of een ijsje. En ook dat de kinderen, die nu wat ouder worden, een boodschapje kunnen doen. Daar worden ze zelfstandig van.



Jahja Lubberts

Vroeger was het anders dan nu. In het eerste contact zijn mensen nu wat oppervlakkiger. Als ik vroeger iets fout had gedaan, kreeg ik een draai om mijn oren van de buurman. Mensen zijn nu banger om te reageren, als ze iets niet bevalt. Ik vind het belangrijk dat kinderen en jongeren betrokken worden bij activiteiten, en de verantwoordelijkheid krijgen die ze aan kunnen. Rekening houden met anderen, een eenheid vormen, dat is voor mij van belang. Als ouder ben je het voorbeeld voor kinderen en jongeren. Wederzijds respect zonder respect af te dwingen.

Ismail en Irem Yüksel

Vader en dochter wonen in het Landsherenkwartier. Ismail: 'Voor mij is het belangrijk dat mijn kind veilig kan opgroeien in de straat. Dat ik daar geen zorgen over hoeft te hebben. Onze buurt is veilig, zo ervaar ik dat nu. De technologische ontwikkeling gaat wel verder, de telefoon is niet meer weg te denken uit het leven van onze kinderen.' Irem: 'Ik speel nog wel veel buiten, van tevoren appen mijn vrienden en vriendinnen elkaar even. Als ik later groot

ben, mogen mijn kinderen niet zoveel op de telefoon. Zodat ze meer tijd hebben om buiten te spelen of met hun ouders samen iets te doen. Nieuwe buurkinderen ga ik vertellen dat dit een leuke buurt is. En dat ze zich geen zorgen hoeven te maken dat er slechte kinderen wonen. Ik zorg dat ze contact krijgen met andere kinderen in de buurt. Met vragen kunnen ze bij mij terecht. Ze hoeven niet alleen te blijven.'

Didem Türk

Ik heb een goede jeugd gehad in Keizerslanden. Toen ik acht jaar was, ben ik verhuisd van Borgele naar het Landsherenkwartier. Veel kinderen speelden toen buiten op 'het stenen veldje' bij mij in de buurt. Daardoor kon ik makkelijk contact leggen en veel vrienden maken, dat maakte mij gelukkig. Ik voel me nog steeds thuis in Keizerslanden. Op het winkelcentrum kom ik vaak mensen tegen, die ik nog van vroeger ken. Dan halen we herinneringen op, over de activiteiten van Raster, de toernooitjes, het voetballen en basketballen op 'het stenen veldje'.

Ibrahim (17 jaar)

Ik vind de wijk prettig, omdat alles op loopafstand is en er genoeg locaties buiten zijn waar de jongeren even leuk kunnen voetballen, basketballen, tafeltennissen en ga zo maar door. Maar het belangrijkste is dat elke keer als ik hier rondloop in de wijk, ik dat doe met een goed maar ook veilig gevoel. Ik zou hier later wel kunnen wonen. Mijn beste herinneringen zijn de inloopuren van Raster bij De Elegast waar we met bijna alle jongeren van de buurt zijn opgegroeid, nieuwe vrienden hebben gemaakt en waar we konden gamen, poolen of tafeltennissen maar ook muziek maken. Op dit moment mis ik een plek zoals De Elegast met inloopuren zoals wij vroeger hadden, waar je activiteiten kan doen en als het nodig is met je problemen kan komen en erover kan praten. Daarom vind ik het belangrijk om een plek binnen te maken waar iedereen ontvangen kan worden. Ik ben trots dat de meeste mensen elkaar kennen en het goed kunnen vinden met elkaar.



Prince (12 jaar)

Ik vind het gezellig in Keizerslanden maar soms iets te rustig omdat er dan geen kinderen buiten zijn. Als het zou kunnen, zou ik hier later graag willen wonen. Mijn beste herinneringen zijn dat ik vroeger altijd met mijn vrienden en die van mijn broer tot laat buiten op het pleintje ging voetballen. Ik mis nog wel een leuke plek waar ik met mijn vrienden en vriendinnen kan chillen, samen voetbal kijken, gamen, muziek maken/luisteren en tafelfoetballen. Ik zou mijn kinderen hetzelfde opvoeden als mijn ouders. Soms zal ik dan een beetje streng zijn als ze niet goed luisteren. Als ik burgemeester van Keizerslanden was, dan zou ik zorgen dat je één dag per week gratis in de voetbalzalen kan voetballen.

Somar (17 jaar)

Ik woon zeker met veel plezier in Keizerslanden, de wijk is rustig maar dat is ook fijn. Ik weet niet of ik later ook in Keizerslanden ga wonen, misschien ga ik buiten Deventer maar dat is niet zeker. Voetballen in Keizerslanden zal ik nooit vergeten want daar leerde ik veel nieuwe mensen kennen. In de wijk mis ik een Shisha Lounge maar dat heb je helemaal niet in Deventer. Ik zou mijn kinderen hetzelfde opvoeden als mijn ouders want mijn ouders hebben mij goed opgevoed. Op de vraag wat ik anders zou doen als ik burgemeester van Keizerslanden zou zijn, is nieuwe en meer restaurants en sportscholen neerzetten. En ik ben trots omdat ik hier aardige burens en leuke vrienden in de buurt heb.

Zenawi (21 jaar)

Ik woon met veel plezier in Keizerslanden en vind het een prachtige wijk. Ik wil hier later ook wel wonen. De beste herinneringen zijn het voetballen. Wat ik mis in de wijk is het water bij de voetbalvelden. Als ik burgemeester ben van Keizerslanden, dan zou ik af en toe naar de wijk gaan om aan kinderen te vragen wat zij leuk vinden. En ik ben trots op de bewoners van de hele wijk!



Keizerslanden groeit op!
Jij komt toch ook op
zaterdag 5 oktober, Kei 13

Programma

13.30 uur

Welkom bij de 'high tea' met thee, koffie en lekkers gemaakt door kinderen uit Keizerslanden.

14.00 tot 15.00 uur

Workshop 1: Grappige en hilarische verhalen over opgroeien (praat mee)
Workshop 2: Jong en oud samen aan de slag met verf en spuitbussen
Workshop 3: Rap met ons mee (rapworkshop)

De huiskamer is ook van 14.00-15.00 uur geopend.

15.00 tot 16.00 uur

'De Keizerslanden wereld draait door...' met wijkwethouder Carlo Verhaar als gastheer. Een gesprek met jong en oud over waar je van droomt, wat jij belangrijk vindt voor je kinderen, wat je hetzelfde of anders zou doen dan je ouders, wat je je buurkinderen zou willen meegeven, kortom hoe het is om op te groeien en groot te worden in Keizerslanden.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom bij Kei 13, Wezenland 582 (hoofdingang bij de grote kei). Kom wanneer het jou uitkomt!



WijDeventer
KEIZERSLANDEN



Tamara Harsveldt

Vroeger ging Tamara zelf veel buiten spelen. Soms was ze de hele dag op pad met de fiets, door het water crossen, in bomen klimmen of hutten bouwen Daar heeft ze mooie herinneringen aan. Ze gunt haar dochter Naomie ook zulke jeugdherinneringen, maar Tamara is wel voorzichtig. Als Naomie buiten gaat spelen dan wil ze wel weten waar ze is. Dat kan tegenwoordig met een mobiele telefoon. En ze kan het dicht bij huis zoeken want er staat een grote trampoline en een zwembad in de tuin waar de buurtkinderen ook dankbaar gebruik van maken.

Naomie (11 jaar)

Naomie weet het nog niet zeker maar denkt dat ze later wel kinderen wil. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen later gelukkig zijn en dat ze mij een goede moeder vinden. Ook gun ik ze natuur om hen heen, dat vind ik zelf ook leuk. Als ik naar buiten ga dan kan ik zo anderhalf uur blijven wandelen.

Ik vind het ook fijn dat mijn opa in de buurt woont. Daarom blijf ik denk ik in Keizerslanden wonen omdat ik dan familie in de buurt heb. En heel belangrijk is om goede burens te hebben die helpen in nood. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat mijn kinderen later gelukkig zijn en het goed hebben. Dan ben ik ook gelukkig.

Sabine Arendsen en dochtertje Jesslyn (bijna 2 jaar)

Ik vind respect heel belangrijk in de opvoeding. Vroeger had ik respect voor mijn ouders en dat wil ik mijn dochter ook meegeven. Ik wil dat ze, als ze ouder is, waardeert wat ik allemaal voor haar doe. Ik vind mezelf best streng. Mijn ouders waren nooit zo streng, hoe ouder ik werd hoe meer ik zelf ging bepalen. In mijn jeugd had ik graag wat meer voorbereid willen zijn op hoe de wereld kan zijn. Dat wil ik Jesslyn ook meegeven. Ik heb eerst in Rivierenwijk gewoond maar woon nu in Keizerslanden. Daar ben ik blij mee want we hebben familie in de buurt wonen. Ik heb vroeger voor mijn moeder gezorgd en toen dacht ik al: stel dat ik zelf moeder word, hoe wil ik het dan doen? Ik heb hier zelf geen voorbeeld in gehad en ben nu best trots op mezelf.



Renske (11 jaar)

Ik denk weleens of ik later kinderen wil of niet, maar ik denk het wel en dan 1 of 2. En ik wil graag dat mijn kinderen later blij zijn. Ik vind het zelf fijn om in Keizerslanden op te groeien, ik weet waar alles is en school en vriendinnen zijn dichtbij. Ik weet later niet of ik in Keizerslanden of Deventer blijf wonen. Misschien ga ik wel in een andere stad wonen. We maken regelmatig uitstapjes en ik zie in Nederland leuke plekjes.

Bianca Schmidt-Koerhuis

Vroeger was ik veel buiten en dat vind ik nu ook belangrijk voor mijn kinderen, het is beter dan op de computer of telefoon. Ik ben ook gastouder en ga regelmatig met de kleintjes naar buiten. We hebben één speelplekje dichtbij maar het wordt steeds slechter. Het onderhoud wordt nauwelijks gedaan en er ligt veel hondenpoep. Mijn dochter gaat wel regelmatig voetballen bij het Multicourt aan de Hagedoornstraat. Wat ik ook belangrijk vind, is meer activiteiten in de vakanties. In Tuindorp wonen veel kinderen die niet de financiën hebben om op vakantie te gaan.

Bianca met dochter Chanel (11 jaar) en hond Owanda (2 jaar)



José Mangar

Sinds mijn babytijd woon ik in Keizerslanden. Ik ben door mijn oma grootgebracht. Als ik aan vroeger terugdenk dan ben ik beschermd opgevoed maar tegelertijd was het ook een zoete inval. Wat ze me mee heeft gegeven is, leef in harmonie met je naasten en je burens en sta altijd klaar om te helpen. Toen mijn kinderen nog thuis woonden namen ze vaak vriendjes en vriendinnetjes mee, het was hier altijd gezellig druk. Twee kinderen wonen bij mij in de straat en ik heb vijf kleinkinderen, mijn zesde kleinkind is op komst. Als ik kijk naar het verschil tussen vroeger en nu, dan was er vroeger meer sociale controle in de buurt. Dat waren onze ouderen van de 1e generatie, die wij heel erg missen. Toen hingen de touwtjes nog uit de brievenbus en liep iedereen bij elkaar in en uit. Als puber was dat minder fijn al die controle. Maar als je later zelf getrouwd bent en kinderen krijgt, dan besef je dat ze je niet wilden pesten maar dat het uit liefde was.



Amina Elmi

'Een diploma is de sleutel voor je leven'. Een diploma hebben is belangrijker dan jong gaan werken en geld verdienen. Ik heb vijf kinderen; een dochter en vier zonen. Mijn kinderen stimuleer ik om door te leren, om een diploma te krijgen. Om een opleiding te doen die bij ze past. Dat is belangrijk voor hun toekomst.

Wegwijzer 'Keizerslanden groeit op'

Waar kan ik spelen? Zijn er leuke activiteiten voor mij? Soms is opvoeden best lastig met wie kan ik daar eens over praten? Wetten waar je terecht kunt met je vraag is niet altijd even duidelijk. In dit overzicht staat misschien waar je naar op zoek bent.

Huiswerk, hoe pak ik dat aan?

Huiswerk maken kan echt lastig zijn. Soms snap je er niets van of vind je het moeilijk om te plannen, bijvoorbeeld voor een toets. Misschien zoek je een plek waar je rustig je huiswerk kunt maken. Dan is dit iets voor jou! Gerbrand Schutte: 06 26543178 of g.schutte@rastergroep.nl.

Banjeren

Buiten spelen met speelgoed uit de banjerkeet. Anne Fleur Nijhuis: 06 23611677 of af.nijhuis@rastergroep.nl

Buurt- en Speeltuinvereniging Het Tuindorp

Leuke speeltuin aan de Putmanstraat 1-B. Kijk voor openingstijden en activiteiten op hun facebookpagina (Speeltuin Het Tuindorp).

Kids huiskamer

Even na schooltijd gezellig chillen in de huiskamer bij Kei 13. Wat lekkers maken, spelletje doen of knutselen: 06 53584978 of j.muskee@rastergroep.nl

Voorlezen, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen

Samen plaatjes kijken en verhaaltjes vertellen is goed voor de taalontwikkeling en versterkt de band tussen jonge kinderen en ouders. Maar hoe lees je nou het beste voor en wat zijn leuke boekjes? Tijdens de BoekStart inlooptochtenden geven vrijwilligers tips en trucs. Bibliotheek Keizerslanden: elke vrijdag tussen 10 en 11 uur zijn ouders met kinderen tot 4 jaar van harte welkom en de koffie of thee staat klaar. Loop gerust binnen!

Ontmoetingsgroep voor jonge moeders

Een groep voor meiden tot 23 jaar die zwanger zijn of een kind hebben. Selver Orkman: 06 24552647 of s.orkman@rastergroep.nl

De Kindertelefoon

De Kindertelefoon is dé plek waar kinderen elke dag gratis vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren over onderwerpen die je niet durft, wil of kan bespreken met mensen in je omgeving. Bel gratis en anoniem: 0800-0432. Of gebruik de chat. Elke dag van 11 tot 21 uur. Meer informatie: www.kindertelefoon.nl.

Inloopsprekuren jeugdgezondheidszorg

Tijdens het inloopsprekuren kunnen ouders van alles vragen over kinderen tot 18 jaar. Je kunt zonder afspraak binnenlopen met vragen over voeding, opvoeding of de ontwikkeling van jouw kind. Het inloopsprekuren is elke donderdag van 13.00 tot 13.30 uur in Kei 13, Wezenland 582F. Meer weten? Kijk op www.ggdjsselland.nl of bel 088 4430702 afd. jeugdgezondheidszorg.

Problemen in je gezin?

Meestal los je die zelf op, maar soms is het wat teveel. Problemen met een van de kinderen? Weinig contact met vrienden of familie? Home-Start is thuis in gezinnen. Een getrainde vrijwilliger biedt je een steuntje in de rug en geeft je tips over praktische zaken. Ook kan de vrijwilliger je helpen contact te leggen met andere ouders om ervaringen uit te wisselen of misschien nieuwe vriendschappen op te bouwen. Meer weten? Mail homestart.deventer@humanitas.nl of bel 06 13436093.

Colofon
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van gemeente Deventer, team WijDeventer. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

WijDeventer

KEIZERSLANDEN

Tekst en foto's Liesbeth Willems en Marieke Kuipers/Raster Groep | Eindredactie Susan Velterop
Vormgeving bureau Janse, Deventer | Druk Veldhuis Media b.v. | Oplage 5.700