

### Lotti Baumann 'Een glimlach is genoeg'

Mijn buren zijn de mensen hier in huis. Wij wonen in de voormalige Handelschool aan de Ceintuurbaan. We hebben dezelfde voor- en achterdeur, en ontmoeten elkaar daardoor vanzelfsprekend. Een groot deel van mijn buren heeft dezelfde interesses. Ik voel me hier thuis.

Ik woon in Keizerslanden en daar hoor ik. Ik probeer wat te doen voor de wijk. Bij Cambio (Karel de Grotelaan) organiseer ik samen met anderen de Buurteettafel, daar voel ik mij ook thuis. En bij Deventer Huisgenoten, onze uitvalsbasis is het Rode Kruisgebouw aan de Gooszenstraat. Er gebeurt veel in Keizerslanden. Ik ontmoet veel mensen en dat vind ik leuk. Ik houd van mensen, tenminste van de meeste. Al die verschillende contacten, dat is waar ik het voor doe. Ik kan ook goed alleen zijn. Een boek lezen of heerlijk in mijn tuin werken.

In 2015 zijn wij in Deventer komen wonen. Als je je thuis wilt voelen dan moet je er op uit, initiatief nemen. En van het een komt het ander. Dan komen de dingen ook naar jou toe.



### Mevrouw Ter Haar

#### 'Doe zoals je het thuis ook gewend bent, want dat kan hier'

Ik vind het heerlijk om buiten te zitten. Het zonnetje schijnt, het is lekker fris. Het valt mij op dat in de Van Heetenstraat vaak te hard wordt gereden. Dan ben ik bang voor de kinderen en de oude mensen die willen oversteken. Sinds een half jaar woon ik in een zorgappartement van Carinova. We wonen hier met 6 bewoners en het appartement naast ons heeft ook 6 bewoners. Mijn man woont nog steeds op de Margijnenk. Elke dag komt hij hier naar toe, dat is fijn. Ik heb 24 uur per dag zorg nodig. Dat kan mijn man mij niet geven, vandaar dat ik hier woon.

Je kunt hier doen en laten wat je wilt. Er zijn vaste tijden wanneer we eten. Maar wil je eens lekker uitslapen, dan kan dat. Dan word je gewoon later uit bed geholpen en gedoucht. Mijn bezoek kan zelf koffie en thee pakken. Hoe dat ergens anders gaat weet ik niet.

Ik doe zoveel mogelijk nog steeds dezelfde dingen. Ik ga nog steeds wekelijks naar de kapper in de Smedenstraat. En iedere zondag ga ik met mijn man naar de Lebuïnuskerk. Na de dienst drinken we gezellig een kopje koffie. Ik kom regelmatig in het Winkelcentrum Keizerslanden en op de markt. Dan is het leuk dat je in je eigen wijk woont en op straat bekenden tegenkomt.

Ik heb 30 jaar in de zorg gewerkt in het Grootte en Voorster in de binnenstad. Nu wordt er voor mij gezorgd. Ik ben 80 jaar, maar ik voel me jonger.



### Met Melina, Marwa en Imane in gesprek

Melina: Er wonen niet veel kinderen in de flat waarin ik woon. Het is ook druk bij ons in de buurt, met auto's en door de school, dat is meestal alleen in de ochtend. Als ik buiten wil spelen dan ga ik meestal naar het Cruiff Court of naar het parkje. Ik vind het fijn om met andere kinderen te spelen. Als er geen andere kinderen zijn, dan app ik ze.

Imane: In mijn buurt wonen veel kinderen. Die spelen altijd wel buiten, dat is leuk. Ik verveel me nooit, er is altijd wel wat te doen. Er is genoeg speelgoed en soms leen ik iets van de buurtkinderen. En als het dan toch saai is, dan bedenken we een spel. En dan vraag ik de kinderen uit de buurt om mee te doen.

Marwa: In mijn buurt ken ik niet veel mensen, ik blijf vaak binnen. De mensen die ik ken zijn mooie, leuke en lieve mensen. Als er een nieuw kind in mijn buurt zou komen wonen dan zou ik haar de mooie speelplekken laten zien en het mooie park. En natuurlijk welkom heten.

Melina: Aan een nieuw meisje in mijn buurt zou ik mij eerst voorstellen, en mee vragen om buiten te spelen. En als ze aardig is, dan kunnen we vaker spelen en misschien wel vriendinnen worden. En Imane vult aan: Het is wel belangrijk of het een type is wat bij je past om mee te spelen.

### Zaber-Rose Koegelberg

#### 'Heb elkaar lief. We hebben allemaal onze apartheden, als we daar overheen kunnen kijken zou het zoveel makkelijker zijn.'

Keizerslanden is een familiewijk, een leuke wijk met veel kinderen. Dat houdt de wijk jong. Ik wilde graag in deze wijk wonen, en was blij toen ik een paar jaar geleden in mijn appartement aan de Van Boecholtstraat kon gaan wonen. Een beetje sociale controle vind ik belangrijk in een buurt. Dat je bijvoorbeeld wat zicht houdt op spelende kinderen. Ik doe vrijwilligerswerk op verschillende plekken in de stad. Ik zie mezelf als een kunstenaar, ik ben altijd met mijn handen bezig of een boek aan het lezen. Mijn scootmobiel betekent mijn vrijheid. Ik kom overal. Als ik kralen wil kopen op winkelcentrum Colmschate, dan rijd ik daar gewoon naar toe.

Samen met een vriendin heb ik het idee om ergens in de wijk een coffee-corner te beginnen. Bij de kringloop kan ik voldoende spullen vinden om er een huiselijke plek van te maken. Een koekje hoort erbij. Ik houd van bakken, dus misschien wordt het ook wel cake. Dan komen de verhalen vanzelf. Een plek waar je jezelf kunt zijn, dan leer je de echte mens kennen. Dat zou ik graag willen realiseren.



### Tarik van Doorn

#### 'In een stad is iedereen anders, dat vind ik tof'

Mijn huis is mijn eerste echte thuis. Ik woon in een flat aan de Lebuïnuslaan in het Ludgeruskwartier. De afgelopen jaren ben ik veel verhuisd, ik heb altijd in dorpen gewoond, nu woon ik voor de eerste keer in een stad. In een dorp is alles wat buiten 'normaal' valt raar. In de stad is dat anders. Hier zijn veel verschillen. Ik heb hier mijn thuis.

De burens in het portiek groet ik, of ik maak en praatje. Verder hebben we niet zoveel contact. Mijn voormalige huisgenoot woont hier in de buurt. Hem zie ik regelmatig. We komen bij elkaar of we eten samen. En ik heb nog een vriend hier in de buurt. Verder is het fijn dat het winkelcentrum dichtbij is en je bent ook zo in de stad.

Ik ben veel bezig met muziek. Ik schrijf raps en 'spoken words'. Ik probeer mijn visie op het leven erin te verwerken, mijn levenservaring. 'Spoken words' is een kunstuiting, een voordracht. Het lijkt op een gedicht, en dan met performance erbij. Ik wil me daar verder in ontwikkelen en ben bezig mijn netwerk uit te breiden. Door contacten te leggen, op te treden. Veel thuis ben ik niet. En als ik thuis ben, ben ik altijd bezig.

### Simret Kifle Takle

#### 'Contact maken is belangrijk, als je ergens nieuw komt wonen'

Sinds drie jaar woon ik in een flat in de Meiboomstraat, met mijn zontje van 5 en mijn dochtertje van 2. Het is hier rustig en ik voel me veilig. De winkels zijn dichtbij. Ik kan lopend naar de school van mijn zontje in Kei13. Mijn kinderen kunnen buiten spelen. Met de burens naast mij heb ik goed contact. Als de kinderen jarig zijn, nodig ik ze uit en komen ze ook. Dat vind ik erg fijn. Met de andere portiekbewoners heb ik weinig contact. Ik weet ook niet precies wie hier wonen. Dat is jammer.

Via Stichting Jongerenet, die in de oude MAVO aan de Van Heetenstraat zit, heb ik contact met andere Eritrese mensen die in Deventer wonen. Ik kom daar vijf keer in de week om Nederlandse les te volgen. Met de mensen die daar werken, praat ik Nederlands. De taal leren is heel belangrijk voor ons. Thuis spreken we Nederlands en Tigrinya, een taal die gesproken wordt in Eritrea.

Twee dagen in de week werk ik in de keuken van Cambio (Karel de Grotelaan). We koken onder andere voor de bewoners van Ludgerus. We serveren de maaltijd daar uit. Door mijn werk bij Cambio, leer ik ook andere wijkbewoners kennen. Ik vind het heel fijn om in de Meiboomstraat te wonen.



# Ken je buurt?

## Jij komt toch ook op zondag 23 juni

### Programma themamiddag

#### 12.00 tot 13.00 uur

Samen gezellig brunchen, 2,00 euro voor volwassenen, kinderen eten gewoon mee. Opgeven voor 19 juni bij Liesbeth Willems (l.willems@rastergroep.nl of 06 30542546).

#### 13.00 tot 14.00 uur

Workshop 1: Ken je buur spel  
Workshop 2: Hoe organiseer ik een buurtfeest?  
Workshop 3: Samen dingen doen in de buurt, ervaringen vanuit verschillende buurtjes.

#### 14.00 tot 15.00 uur

'De Keizerslandenwereld draait door...' met wijkwethouder Carlo Verhaar als gastheer. Het eerste half uur een gesprek met kinderen en jongeren over het spelen en wonen in de buurt. Het tweede halfuur een gesprek met een aantal vertegenwoordigers van ontmoetingsplekken in de wijk. En natuurlijk weer een muzikaal intermezzo.

#### 15.00 tot 15.30 uur

Napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom bij Cambio aan de Meiboomstraat. Kom wanneer het jou uitkomt!

# WijDeventer

KEIZERSLANDEN



### Anton Putirulan 'Leef en laat leven, maak iets goeds van je eigen leven en oordeel niet over anderen'

Ik ben opgegroeid in de Van Blankenheimstraat (Landsherenkwartier) en was kind aan huis in de Molukse wijk. Nu woon ik alweer 22 jaar in de Marijkestraat. Ik vind het belangrijk dat wij, als Molukse gemeenschap, de mogelijkheid hebben bij elkaar te wonen. Omdat je elkaars achtergrond begrijpt, is het makkelijker om met elkaar samen te leven. We hebben een gemeenschappelijke geschiedenis, en zijn soms ook familie van elkaar. Het is dan makkelijker om elkaar te vinden bij belangrijke momenten. Als ik door de Van Blankenheimstraat loop, komen alle herinneringen weer boven. Het blokje waar we gewoond hebben is er nog. Alle andere woningen zijn weg. Dan voel ik nostalgie.

### Bren Geerlings 'Als je elkaar begrijpt, verstaat en wilt helpen, dan ontstaat er een band'

De huizen in de Nilantstraat (Tuindorp) staan er 58 jaar en ik woon hier alweer 57 jaar. Vroeger met mijn vrouw, met wie ik 43 jaar getrouwd ben geweest, en met onze kinderen. Na het overlijden van mijn vrouw, in 2003, was ik een tijd alleen. Sinds 14 jaar heb ik weer een L.A.T.-relatie met een lieve partner. Toen onze kinderen klein waren, in de jaren 60, was er meer saamhorigheid dan nu. Het was een kinderrijke straat. We kwamen bij elkaar over de vloer en het was erg gezellig. Ik woon hier graag en wil hier ook blijven wonen. Ik merk dat mensen tegenwoordig meer op zichzelf zijn. Nieuwe bewoners stellen zich niet of nauwelijks voor. Inmiddels zijn hier ook veel mensen uit het buitenland komen wonen. Door vriendelijk te zijn, leg ik contacten met mijn buurtgenoten en probeer ik behulpzaam te zijn. En als vanzelf komen mensen ook naar mij toe. Ze brengen mij iets lekkers of vragen mijn hulp. Vriendelijkheid en behulpzaamheid zijn belangrijk, maar opdringen, daar houd ik niet van. Ik kan mezelf goed redden. Ook ben ik bezorger van de Horizon, het informatieblad voor ouderen. Ik heb zo'n 70 bezorgadressen in mijn wijk. Dat is vrijwilligerswerk. Goede vriend en buurtgenoot Dick, die ook de Horizon rondbrengt, helpt mij regelmatig. Dan zegt hij: "Beter één door de regen, dan twee". Ik ben nu bijna 84 jaar. Met positief denken hoop ik oud te worden.



Ik heb een eigen bedrijf, ik ben kitter. Graag zou ik meer samenwerking zien tussen zzp-ers in de wijk. Om de drempel weg te halen voor jongeren om ook als zzp-er aan de slag te gaan. Om te beginnen als ondernemer kun je leren van andere ondernemers in de wijk. Ook ben ik bestuurslid van Masohi. We organiseren activiteiten voor de gemeenschap en voor de buurt. Samen met andere bewoners gaan we in de Marijkestraat aan de slag met de nieuwe speelplek. Als iemand een beroep op mij doet, en ik kan, dan doe ik m'n best om het te verwezenlijken.

### Henk en Cunera Berendsen 'We gaan niet meer verhuizen, we hebben alles bij de hand'

Sinds twee jaar wonen wij op Ludgerus. De mensen op onze galerij zijn onze burens. In vergelijking met het wonen op een flat elders in Keizerslanden is hier meer sociale controle. Als je bijvoorbeeld de sleutel in het slot van de brievenbus hebt laten zitten, dan wordt die thuisbezorgd. We helpen elkaar bij praktische klusjes, zoals een tas met boodschappen tillen of het vuilnis wegbrengen. Je woont hier zelfstandig. Met op de achtergrond een stukje bescherming, hulp op afstand. De medewerkers van de zorg zijn gezellig. Ze noemen iedereen meneer of mevrouw, en niet bij de voornaam. Er zijn veel activiteiten, het is gezellig en vrijblijvend. Je hoeft nergens aan mee te doen, maar dat doen wij wel. Omdat er op Ludgerus zoveel georganiseerd wordt, kennen we al veel mensen. Meer mensen dan toen we nog op onze flat woonden. Nieuwe burens komen zich voorstellen. Soms stellen ook de zoon of dochter van de nieuwe burens zich voor, erg leuk. Het is belangrijk om jezelf te blijven, als je hier komt wonen. En wat omkijken naar je burens. Dat doen wij ook. Af en toe een praatje maken, en voor elkaars huis zorgen als je op vakantie bent.



Hanım Aslan en Nuran Florissen kennen elkaar inmiddels al zo'n 20 jaar.

### 'Ik word ouder, maar het contact met anderen blijft belangrijk'

In mijn straat in het Landsherenkwartier, zijn wij de oudsten. Ik noem mijzelf de oma van de buurt. Mijn burens zijn erg belangrijk voor mij, zo is dat in onze cultuur. Als je samen in een buurt leeft, moet je respect voor elkaar hebben. Ik woon nu 38 jaar in Nederland en in de wijk Keizerslanden. Ik was 22 toen ik hier, vanuit Turkije, met mijn man kwam wonen. Na twee maanden kwam iemand namens de buurt een bosje bloemen brengen. Mijn kinderen zijn hier geboren en opgegroeid. Eerst woonden we in een flat aan de Van Blankenheimstraat. Ik had goed contact met mijn burens, dat waren bijna allemaal Nederlandse mensen. De voordeuren in ons portiek stonden open en we lieten op elkaars kinderen. Toen de kinderen wat groter werden ben ik actief geworden in de buurt. We hebben, vanuit Wijkcentrum de Elegast, veel activiteiten georganiseerd voor andere buurtbewoners. In die tijd heb ik Nuran Florissen leren kennen. Het is belangrijk dat mensen de kans krijgen iets te organiseren en te realiseren. Dat kan hier in Deventer. En de waardering die je dan krijgt, is leuk. Als je in Nederland komt wonen, is het belangrijk om de taal goed te leren en om open te staan voor anderen.

### Eric Kraaijenhof en Astrid Teunissen 'We willen dat mensen hier fijn wonen, we nodigen mensen uit om mee te doen'

Astrid: We wonen allebei in Steenbrugge. Eric met zijn twee kinderen aan de ene kant van de buurt, en mijn gezin en ik aan de andere kant. Samen met vijf anderen vormen we de bewonerscommissie Steenbrugge. Ik ben een echte Deventerse. Eerst heb ik in de Zwolsewijk gewoond en de laatste 10 jaar dichtbij de IJssel. Daar heb ik me ook ingezet om de buurt netjes te houden.

Eric: Ik ben opgegroeid in de Rivierenwijk, heb in Colmschate en in de Zandweerd gewoond en nog 8 jaar in Duitsland. En nu dus terug in Deventer. Steenbrugge is een veelzijdige buurt met mensen van alle leeftijden. Er is ruimte, de natuur is dichtbij. Het is een knusse buurt, het is dorps. We hopen dat, als de Brink klaar is, daar leuke activiteiten worden georganiseerd, die voor gezelligheid in de hele buurt zorgen.

Astrid: We vinden het belangrijk dat bewoners zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor de buurt. Dat het leuk, veilig en netjes blijft. Ik vind het belangrijk, dat alle kinderen met elkaar spelen. Dat niemand wordt buitengesloten. Voor de volwassenen willen we de sfeer creëren dat iedereen mag en durft te vragen. Of dat nou de kruiwagen is, of elkaars kinderen meenemen naar school.

Eric: De vereniging Groei en Bloei heeft samen met bewoners een voorbeeldtuin aangelegd tussen de parkeerhaven en de Rien Ditzelstraat 2. Wij hopen dat het een stimulans is om het tuinieren ook zelf op te pakken. Elke vrijdagavond om 19.30 uur bewaart een groep bewoners de voorbeeldtuin. Als bewoners meer willen weten, kom dan even langs.

Astrid: Als bewonerscommissie willen we graag één contactpersoon per pleintje. Wil je meedenken? Mail: buurtcommissie.steenbrugge@gmail.com.



### Iedereen is welkom

Iedere donderdag van 15.15 tot 17.15 uur is Deniz Kalay, jongerenwerker van Raster, samen met Didem en Zenawi op het Cruiff Court aan de Keizer Frederikstraat te vinden. Didem en Zenawi zijn stagiaires én rolmodel en wonen ook in Keizerslanden. Meestal is het een drukte van belang, kinderen en jongeren, jongens en meisjes komen op het court om te voetballen en om elkaar te ontmoeten. Deze keer zijn ook bewoners Bertus Struik en Frans Zemmann aanwezig en ontstaat er een gesprek. Zenawi: 'Het gaat om respect, hier op het court, in de omgang met elkaar.' Didem: 'Wij werken aan gedragsregels, hoe je met elkaar

omgaat en hoe je elkaar aanspreekt, en dat iedereen hier welkom is. Op het court komen kinderen en jongeren uit de wijk, maar soms ook vanuit andere wijken. Je kent elkaar dan via school.' Het is de eerste keer dat er een ontmoeting is tussen bewoners uit de straat en de kinderen en jongeren op het court. Beiden vinden het belangrijk dat ze elkaar nu kennen. Dat als er wat is, je even contact kunt hebben. Frans en Bertus vragen zich af of er voldoende ontmoetingsplekken in de wijk zijn voor jongeren. Didem en Zenawi vertellen dat er vooral behoefte is aan een plek binnen. Waar je naar toe kunt bij slecht weer en waar ook

andere activiteiten zijn. Didem vraagt zich af of mensen wel eens last hebben van het geluid. Frans en Bertus vertellen dat er wel mensen zijn die last hebben, vooral als er na 22.00 uur gevoetbald wordt. Dat het geluid van de ballen en van stemmen ook verder weg te horen is. Bertus en Frans wonen beiden al lang in de straat. 'Het court hoort erbij', zeggen ze. Het is goed dat er een plek is waar kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten, waar ze plezier met elkaar kunnen hebben. Een partijtje meevoetballen zien ze zichzelf niet meer doen, samen op de foto is een goed idee.



## Wegwijzer voor 'Ken je buur(t) in Keizerslanden'

Weten waar je terecht kunt met je vraag is belangrijk en niet altijd even duidelijk. Hier volgt een overzicht van namen en contactgegevens. We willen er toch met zijn allen voor zorgen dat het fijn wonen is in Keizerslanden.

### Samen een leuk idee voor uw buurt

Wilt u tips en trucs om uw idee uit te voeren? Vraag uw opbouwwerker Karin Voortman (06 39380381 / k.voortman@socialeteamsdeventer.nl), Liesbeth Willems (06 30542546 / l.willems@rastergroep.nl) of wijkmanager Nelleke Hage (06 30466231 / p.hage@deventer.nl).

### Samen de ogen en oren van de wijk zijn

Zie je een gevaarlijk losliggende stoeptegels, gedumpt afval, kapotte lichtmast, ga dan naar het meldpunt openbare ruimte ([www.deventer.nl/meldpunt](http://www.deventer.nl/meldpunt) of bel 140570). Je kunt ook gratis de Deventer App voor je smartphone downloaden.

### Samen de buurt schoonhouden

Benader je burens, spreek een datum af. En meld je schoonmaakactie bij de Deventer Schoonfamilie (DSF). DSF zorgt o.a. voor gratis afvoer van het zwerfafval. Word gratis lid (0570 622210).

### Samen wonen in de buurt

Huurt u een woning? En heeft u last van het gedrag van anderen. Maak altijd contact met uw burens. Bij vragen, bel uw verhuurder (Ieder1: 088 1110222, Rentree: 0570 678300 of Eigen Bouw: 0570 614540).

### Samen zorgen dat afval op de juiste plek en tijd aangeleverd wordt

Download de afvalapp op uw telefoon. Bij vragen als 'wat doe ik als ik mijn afvalpasje kwijt ben?' of 'waar breng ik mijn grof vuil naar toe?' Kijk op [www.circulus-berkel.nl/](http://www.circulus-berkel.nl/) deventer of bel. 0900 9552.

### Samen veilig in de buurt wonen

Noodgevallen? Bel 112. Heeft het geen haast, maar wilt u de wijkagent spreken. Bel Edwin Nikamp of Machiel de Blouw tel. 0900 8844.

### Samen met je burens, met wat hulp, beter met elkaar omgaan en naast elkaar wonen

'De buurman doet maar wat hij wil, 's nachts veel bezoek, harde muziek. Als ik er wat van zeg, houdt het even op maar.....'. U heeft het al geprobeerd, wilt er geen politiezaak van maken, maar wilt wel graag een oplossing. Neem dan contact op met buurtbemiddeling, tel. 0570 605385.

### Samen doen in het groen

Bent u bereid een stukje van het openbaar groen op te knappen en te onderhouden? Of heeft u een ander groenidee, bijvoorbeeld een wilde bloemen strook voor het huis? Het Groenbedrijf denkt en doet actief met u mee. Bel 0570 856400 of mail naar [burgerparticipatie@hetgroenbedrijf.nl](mailto:burgerparticipatie@hetgroenbedrijf.nl).

### Sociaal team

Heeft u vragen op het gebied van zorg, financiën, opvoeding, werk en ondersteuning? Dan kunt u terecht bij de volgende inloopmomenten van het Sociaal team: Spreekuur in de Bibliotheek: woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. 'Nieuw' Inlooppunt Sociaal Team bij Humanitas: dinsdag van 15.30-17.00 uur. Spreekuur in Ludgerus: vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur.

Colofon  
Deze krant van WijDeventer is een uitgave van gemeente Deventer, team WijDeventer. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

**WijDeventer**  
KEIZERSLANDEN

Tekst Liesbeth Willems/Raster Groep | Foto's Liesbeth Willems/Raster Groep | Eindredactie Susan Velterrop  
Vormgeving bureau Janse, Deventer | Druk Veldhuis Media b.v. | Oplage 5.700